

WASHANDJES

Er werd naar aanleiding van de succesvolle tv-reeks 'Bevergem' nogal smalend gedaan over washandjes. Toen een personage onverhoeds werd afgevoerd door de politie, maakte zijn Bevergemse vrouw zich zorgen over het feit dat hij geen washandjes mee had. "Gebruikt hij nog washandjes!?", was de verbaasde reactie. Een zin die al snel werd overgenomen door andere personages en ook in de huiskamer en de media voor discussie zorgde.

In de gesprekken werden gebruikers van washandjes meestal weggezet als meelijwekkende, ouderwetse en onhygiënische prutsers. Iedereen gaat tegenwoordig toch onder de douche, met een spons of een blok zeep in de hand, of met een kwak gel uit zo'n plastic doseerfles? Daarmee ga je onder de oksels en tussen de benen, de rest spoelt wel weg met het douchewater. Snel, efficiënt en zonder nat geklieder aan de wasbak. Om van de bacteriën in het gebruikte washandje nog te zwijgen.

Ik wil washandjes niet zomaar bij het groot vuil zetten. Bedenk even dat zo'n blok zeep tussen de benen van een huisgenoot is gegaan. Of sta eens stil bij het bacteriële leven in zo'n spons! U kijkt meteen al genuanceerder tegen het washandje aan. In een ziekenhuis heeft menig patiënt met beperkte bewegingsmogelijkheden geen andere keuze dan een dagelijkse 'visitatie' met het washandje. Soms met zijn eigen hand erin, soms met die van een hopelijk niet te hardhandige verpleegpersoon.

Met een washandje lever je trouwens zorgvuldiger werk af. Want wie wast zich onder de douche nog achter de oren? Nochtans een cruciale test voor moeders die op hygiëne gesteld zijn: "Overall gewassen jongen, ook achter de oren?" Voeten komen er bij een douchewasbeurt zonder washandje helemaal bekaaid vanaf. Die staan al in het druipend zeepsop is de redenering en dus gaan we er gemakshalve van uit dat ze daarmee ook gewassen zijn. Maar wrijf bij wijze van test eens met uw vinger tussen uw afgedroogde tenen. Wel? En vergeet de troost niet die er uitgaat van een koud washandje op het voorhoofd bij een appelflauwte of een andere niet-dramatische ziekte!

Washandjes zijn praktische dingen, zeker als je ze vergelijkt met de waslappen die aan de overkant van de oceaan worden gebruikt. Bij het poetsen van een lichaamsonderdeel flappert driekwart van zo'n

“

“Wie wast zich onder de douche nog achter de oren?”

natte lap onhandig en onaangenaam tegen omringende delen. Of schuift hij nat en zwaar uit je handen. Het woord alleen al: waslap! Om de dingen wat aantrekkelijker te maken, worden ze in de handel ook wel 'gastendoekjes' genoemd, maar ze blijven even gebruiksonvriendelijk. En misschien wil een gast ook wel liever aan de slag met een washandje.

Voor wie naar nog een meerwaarde op zoek is en met hardnekkige gevoelens van verveling kampt: met washandjes kan je roosjes vouwen en knuffels maken, kijk het maar na op YouTube. Zelf ben ik eerder een douchegebruiker, maar versmaden doe ik het washandje niet. Integendeel, ik denk er met spijt en gemis aan, telkens ik aan het vervelendste karwei van de dag moet beginnen: de douchemuren droogvegen na gebruik.

Frieda Van Wijck

Frieda Van Wijck ken je van radio en tv, maar ze heeft ook altijd graag geschreven. Alles waar een mens 'tiens' bij denkt, is voor haar een bron van inspiratie.

